

Spiegel maken

Als wij in de spiegel kijken dan zien wij onszelf en als wij onszelf zien hebben we heel vaak een idee over wat we willen zien. Hoe denken wij over onszelf, hoe zien wij onszelf in de spiegel? Hoe ziet God ons.

Wij zien niet alle dingen, maar God ziet alles. Hij wil ons maken naar Zijn beeld, naar Zijn gelijkenis. Zo is er ook een kinderopwekkingsliedje: Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. En dan is vooral de binnenkant zo belangrijk, dat we naar Gods wil leven en rein en heilig zijn. Als wij in de spiegel kijken zien we de buitenkant, maar God ziet de binnenkant. Ik hoop dat jullie hiermee iets op weg kunnen. Hieronder twee voorkanten naast elkaar, en de twee achterkanten naast elkaar.



Werkbeschrijving:

Kies welke bladen je gaat gebruiken.

Print het blad 2x uit. Hoe dikker het papier hoe beter, of karton ertussen plakken.

Inkleuren

Uitknippen

Eventueel karton ertussen

CD erop lijmen met glimmende kant naar voren of de kinderen zichzelf laten tekenen.

Ik hoop dat het lukt!

